

# **1927. Bethlehemkerk: de koninklijke familie woonde dienst bij**



De Bethlehemkerk is een Nederlands-Hervormde kerk, ontworpen door architect Adriaan Moen. Bij de ingebruikneming op 13 september 1924 was het koninklijke paar al aanwezig. Daarvan is alleen

een vage krantenfoto bekend. Bij een bezoek aan Amsterdam in 1927 kwam ze zonder officiële delegatie een dienst bijwonen. daarvan is een scherpere foto. Bij het weggaan zie je Koningin Wilhelmina met naast haar Willem de Vlucht, burgemeester van Amsterdam van 1921 tot 1941. Prins Hendrik en kroonprinses Juliana lopen daarachter.

Het verhaal gaat dat Koningin Wilhelmina er regelmatig ter kerke ging, ook omdat zij een tuinhuisje bezat op het volkstuinpark Buitenzorg, aan de Zamenhofstraat. Daar trok zij zich soms terug uit alle beslommeringen van haar ambt. Dat zogenaamde Wilhelminahuisje bestaat nog steeds, ofschoon het in andere handen is gegaan.