

Dries Boszhard



Plakboeken vol voetbalhistorie van voetbalclub De Volewijckers.



Plakboeken vol voetbalhistorie van voetbalclub De Volewijckers.

Dries Boszhard:

BOODSCHAPPEN DOEN OP VOETBALHISTORIE

Niet iedereen die boodschappen doet in het nieuwe winkelcentrum Mosveld weet dat op deze plek voetbalhistorie is geschreven. Enkele wapenfeiten: in 1920 werd hier voetbalclub De Volewijckers opgericht. De club speelde jaren in de hoogste voetbalklasse en werd in 1944 zelfs landskampioen. Na invoering van het betaald voetbal waren de Volewijckers actief in de eredivisie en de eerste divisie. De profselectie ging in 1974 op in FC Amsterdam. De Volewijckers fuseerde in 2013 met DWV tot DVC Buiksloot.

In de herfst van 1965 maakte Dries Boszhard al deel uit van de UEFA-jeugdselectie waarin toen ook Dick Advocaat (ADO) voetbalde. Bij de aanvang van seizoen 1966-1967 behoorde Boszhard tot de contractspelers die onder trainer Joop de Busser moesten proberen hun plek in de eerste divisie te behouden.

Interessant, zo'n geschiedenisles, maar wat is er mooier dan iemand te spreken die er zelf bij was? Niemand die daar beter over kan vertellen dan spraakwaterfall Dries Boszhard (70), oud-profvoetballer. Elke woensdag is hij te vinden in café De Bult waar hij met oude vrienden herinneringen ophaalt. Boszhard brak in het seizoen 1966-1967 door als linkerspits bij De Volewijckers en speelde daar samen met Co Adriaanse, die later zou uitgroeien tot bekende trainer. Drie jaar speelde hij in de eerste divisie waarna hij koos voor Haarlem, dat net was gepromoveerd naar de eredivisie. Daar groeide de sympathieke Boszhard uit tot gevaarlijke aanvaller die regelmatig scoorde. Zijn voetballoopbaan beëindigde hij in 1976 bij FC Amsterdam.

Voor deze gelegenheid heeft Boszhard speciaal zijn plakboeken meegebracht. De liefde voor de Volewijckers is begonnen bij zijn vader. „Mijn vader was een fervent aanhanger en stond altijd op de staantribune. Daar zocht ik hem vaak op.” Boszhard kon toen niet vermoeden dat hij nog veel dichterbij zou komen. Hij bleek een groot voetbaltalent. Zo groot dat hij op zijn zestiende volkomen onverwacht zijn debuut maakte. „De dubbelderby: DWS-Ajax en Blauw-Wit tegen de Volewijckers werd gespeeld. Ineens stond bestuurslid Tip de Bruin, van die kledingzaken, voor de deur”, vertelt Boszhard geestdriftig. „Hij zei: je moet met het eerste mee! Ik had nog nooit met het eerste getraind! Hij had mijn voetbalgoed opgehaald bij mijn moeder en we gingen meteen door naar een uitverkocht Olympisch Stadion. Gerben Wagenaar, de oud-verzetsheld - er is nog een brug naar hem vernoemd - was interim-coach. In de opstelling stond ik gewoon linksbuiten!” Deze spelers, die de jonge Boszhard zo bewonderde, stonden bekend onder de liefkozende naam: ‘de Mosveld-baby’s’. Met ontzag: „Zij speelden puur technisch voetbal, schitterende talenten.”

Toen Boszhard in seizoen '66-'67 als jong talent doorbrak met Co Adriaanse waren de Mosveld-baby's in hun nadagen. „Ze hadden een geweldige trainer, Daan de Jongh. Toen ze terugkwamen van een wedstrijd in Utrecht werd De Jongh onwel in de spelersbus, daar overleed hij, op veertigjarige leeftijd. Die hele ploeg van de kaart, >>