

4 oktober 1962. De begrafenis van Daan de Jongh



11

—Zwarte bladzijde in historie—

Een zwarte bladzijde in de historie werd geschreven in 1962, toen volkomen onverwachts de even bekwame als bescheiden trainer Daan de Jongh overleed. De verslagenheid in De Volewijckers was onbeschrijfelijk groot. Hier werd plotseling 'n man weggerukt, wiens naam onwrikbaar verbonden was aan de club van groen en wit. Daan de Jongh, eens de legendarische aanvalsleider van de Mosveldclub, die samen met mannen als Hagenaars, De Busser, Kamstra, De Ruiter en al die andere sterren van vroeger de ene triomf na de andere behaalden. Daan de Jongh, die later als trai-



ner de talentvolle en jonge ploeg in de eredivisie bracht. Daan de Jongh, die ook als mens respect afdwong en wiens nagedachtenis in en buiten de vereniging in hoge ere wordt gehouden.

Op deze archieffoto de laatste tocht van deze man, die zeer actief heeft meegewerkt. De Volewijckers een klinkende naam te bezorgen in de vaderlandse sportwereld. Op de achtergrond de eerste elftalspelers Henk Looyen, Cees Kick, Sjaak de Vries, Wout Schaft, Piet Boogaard, Frits Kick, Otto Polak en Hassie van Wijk.