

**Ca. 1955. Melkhandelaar Jan Dam voor
Buiksloterdijk 172**



Hoge koffie-visite

BUIKSLOOT. Voor „opa” Dam, ere-lid van de vereniging Koninginnedag is het gisteren een van de mooiste dagen uit zijn lange leven geweest.

Opa zat nietsvermoedend thuis, toen plotseling de bel ging en burgemeester Van Hall voor de deur stond. Voorzitter Schaap, die het hoofd van de gemeente begeleidde, informeerde of er nog koffie in huis was. „Natuurlijk,” zei de Buiksloter in hart en nieren.

En zo zat opa even later met de burgervader van de hoofdstad van ons land gezellig te babbelen en natuurlijk hadden ze het over de viering van de Koninginnedag, want daarvan heeft opa wel het nodige verstand.

Buiksloot. Het Oosteinde van de Buiksloterdijk A44 (174), melkhandelaar Jan Dam (midden) met zijn broer en schoonzuster voor melkhandel Nooit Gedacht.