

Ca. 1910. Het Westeinde nog ongeplaveid



Buiksloot. Het Westeinde was ten oosten van het kerkepad oorspronkelijk nog lang ongeplaveid. Mogelijk is dat op deze prentbriefkaart te zien: er is wel een bakstenen stoepje voor het huis bij de lantaarnpaal, maar de rijweg is een modderpoel.