

Ca. 1910. Gezicht op de haven van Buiksloot



Wim Timp schrijft over deze prentbriefkaart in *Amsterdam-Noord in oude ansichten*: 'Gezicht op het Noordhollandskanaal in de richting van de Buiksloterweg, of zoals men hem in Buiksloot noemde: de Tolhuizerdijk. Lngs deze weg staat het café van Klaas Booij (Buiksloterweg 193) dat op zaterdag voor pasen 1932 afbrandde. Het pontje van Henk de Boorder deed alleen dienst als de brug over de waterkering gerepareerd werd: meestal gebeurde dat in het najaar.'