

Ca. 1900. De smederij van Sluis op de Meerweg



Buiksloot. Wim Timp schrijft: 'De Buikslotermeer gezien in de richting van Nieuwendam met links de boerderij van Zwart en ernaast de oude smederij van Sluis, waar naast alle huis, tuin- en keukenwerk ook paarden werden beslagen. De man met de manden aan het juk is een visventer uit Monnickendam of Volendam. Ze kwamen met de tram en ventten het ene dorp na het andere" all éél..., aal éél!" tot ze los waren. Op de achtergrond over de sloot ligt het brugje van de Passage.'