

# 1862. De Nachtwacht (Kermisprent Tolhuis)





## DE NACHTWACHT.

't Tolhuis aan den grooten weg,  
Dat wij reeds van ver beoogen,  
Als wij alles, heg en steg,  
Pijlen! zijn voorbijgevoogen,  
Biedt ons, na een' lange baan,  
Zoeke rust, verpozing aan.

't Tolhuis dat uw oog hier ziet,  
Hoog geprezen Amstellaren!  
Is het oord waar Gij geniet,  
Zijn de zorgen heengevaren.  
Biedt de nachtwacht u dit aan,....  
'k Weet, Gij hebt zijn wensch verstaan.

Hem is weinig rust gegund,  
Daags te werken, 's nachts te waken....  
Doe hem, Braven! als Gij kunt,  
Thans een wijl genoegsmaken;  
Maakt, op 't blijden kermisfeest,  
Door uw gunst hem blij van geest.

8 September 1862.



De Nachtwacht. Detail van een kermisprent met gedicht "De Nachtwacht" in rijk geornamenteerde

omlijsting met bovenaan afbeelding van het Tolhuis, Buiksloterweg 7. Techniek: Houtgravure en boekdruk op grauw papier. Prent Christiaan le Blanch.

Je ziet het Tolhuis (het gebouw dat er nu nog staat) zoals het in 1662 net na de opening was. Rechts is in het Noordhollandskanaal een steiger waar een stoomrader-veerboot is aangemeerd. Daarachter de kop van de Willem I sluis.