

# 1909. Café Noord-Holland op de Buiksloterdijk



Buiksloot. In *Amsterdam-Noord in oude ansichten* schrijft Wim Timp: "Het dorp", zo noemde men dit gedeelte van Buiksloot. Al het rijdende verkeer kwam op de plek waar (rechts) de twee politieagenten staan (de zogenaamde "spiegel") vanuit de Buikslotermeer de dijk op, boog rechtsaf (zie de koets), passeerde de waterkering en boog linksaf de Tolhuizerdijk op. Velen stapten hier af om of levensmiddelen in te slaan of een hartversterking te pakken in één van de drie café's, zoals dat van Joh. Groot (rechts op A19 240), de vader van Teun Groot, de man van een IJ-tunnelplan.' Rechts de ingang naar de speeltuin achter het café (zie het bordje). Vermoedelijk was er een terras in de overtuin. Je ziet een fietsenrek met de tekst ... *ust Hier*. De twee mannen links zijn Joh. Groot (met de pet) en J.M. Schalekamp (op de rug gezien), de lichtdrukker en uitgever van ansichtkaarten. Het gebouw links naast de nieuwbouw van 1907 was een woonhuis en werd later gesloopt. In de verte rijdt een lijkkoeets richting draaibrug. Waar een vrouw met twee veldwachters staat te praten was de toen nog smalle doorgang naar de Buikslotermeerdijk. Dan volgt A16 (248) het dwarse huis naast de kluft, daarnaast A15 (250) de slagerij van Sohl (later Post), A14 (252) groenteman Chris Veltman en A13 (254) het café van Jan Veltman. Dat stond van oudsher naast de sluis, waarvan nu alleen nog een hellende pad (op de voormalige sluisgang) te zien is. Aan de andere kant van de sluis was A3 (264) de bakkerij van Lambertus Gorter (nu alleen nog een tuintje) en A1 het café van Jan Roele.