

Ca. 1900. Buiksloot bij Maanlicht?



Buiksloot bij maanlicht? Je ziet het Noordhollands kanaal bij het haventje met daarbij een drijvende bok. Links zie je de torenspits van de NH Kerk. Rechtsachter zie je het zeil van een schuit die net de waterkering gepasseerd is. De stoomboot van N.V. Eensgezindheid vaart richting Willemsluizen. Rechts op de oever zie je het brandweershuisje, iets dichterbij was het café van Joh. Groot, de uitgever van de kaart. Aan de oever zijn kinderen aan het zwemmen. Als je de kaart wat beter uitlicht zie je dat het gewoon dag is. De zon kan niet in het Noorden staan! Het maanlicht en de weerkaatsing ervan is ingekleurd.

Zelfde kaart, de belichting iets gewijzigd:

